

Zondag 36 Heidelbergse Catechismus De Naam niet ijdel gebruiken

Vraag 99 Wat wil het derde gebod?

Antwoord Dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook door onnodig zweren de Naam van God niet lasteren of misbruiken, en evenmin door stilzwijgend toe te zien aan dergelijke verschrikkelijke zonden deel krijgen. Kortom: dat wij de heilige Naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken, opdat Hij door ons op de juiste wijze wordt beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen.

Vraag 100 Is het dan zo'n grote zonde Gods Naam door zweren en vloeken te lasteren, dat God ook toornig is op hen die niet – zoveel als hun mogelijk is – het vloeken en zweren helpen weren en verbieden?

Antwoord Ja zeker, want geen zonde is groter en vertoort God meer dan het lasteren van Zijn Naam. Daarom heeft Hij ook bevolen dat met de dood te straffen.

In de verkondiging zal het vooral gaan over **Leviticus 24:10-23**. We zullen daar zien hoe het gebruik van **vloekwoorden** wordt afgewezen, en ook het **uitdrukkelijk lasteren** van de Naam van de HEERE. Ook zullen we zien hoe we Gods Naam kunnen misbruiken door die – op een onverantwoorde wijze - te **verbinden aan onze eigen opvattingen**.

Wellicht zullen we ook nog enige aandacht kunnen geven aan iets opmerkelijks in de uitleg van de catechismus. Die legt er namelijk nadruk op, dat wij ook aan de zonde tegen het derde gebod deel kunnen krijgen door **stilzwijgend toe te zien**, wanneer andere mensen Gods Naam misbruiken door te vloeken. Met het oog op dit laatste worden hieronder nog een aantal Bijbelteksten opgenomen, waarop deze gedachte teruggaat.

Moet je altijd reageren als God gelasterd wordt?

Leviticus 5:1 Als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft of het te weten gekomen is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid.

2 Kon 18:35-37 Wie onder al de goden van de landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou de HEERE dan wél Jeruzalem uit mijn hand redden? Maar het volk zweeg en antwoordde hem met geen woord, want het gebod van de koning was dit: U mag hem niet antwoorden. Toen kwam Eljakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, met Sebna, de schrijver, en Joah, de zoon van Asaf, de kanselier, in gescheurde kleren naar Hizkia toe. Zij vertelden hem de woorden van de commandant.

2 Kon 19:1 Zodra koning Hizkia dat hoorde, gebeurde het dat hij zijn kleren scheurde, zich in een rouwgewaad hulde en het huis van de HEERE binnenging.

Amos 5:12-13 Want Ik weet dat uw overtredingen veel zijn, en uw zonden talrijk: u drijft de rechtvaardige in het nauw, u neemt zwijggeld aan, u duwt armen in de poort opzij. Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is een kwade tijd.

Spreuken 9:7 Wie een spotter bestraft, laadt schande op zich, en wie een goddeloze terechtwijst, draagt zijn schandvlek.

Andere manieren waarop Gods Naam kan worden ontheiligd

Amos 2:7 Zij snakken ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringen is, zij duwen de zachtmoedigen van de weg. Een man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje om Mijn heilige Naam te ontheiligen.

Job 42:7 Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job.

Een goed gebruik van de Naam

Spr. 18:10 De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.

Hand. 2:21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.