

Vorige maand kregen alle personen van achttien jaar en ouder een brief met een verzoek om een keuze te maken omtrent het doneren van organen en weefsel na het overlijden. Dit in verband met de nieuwe donor-wet die is ingegaan op 1 juli 2020, en die bepaalt dat iedereen die geen bezwaar aantekent, in principe als donor wordt gezien. Dit is een verstrekkend besluit, en het is goed om hier ook als christelijke gemeente over na te denken. Wat zijn de argumenten vóór en tegen donor-zijn? En wat is hier in het licht van Gods Woord over op te merken?

In de verkondiging zullen we luisteren naar **Johannes 15:9-17**. Ook zal in de prediking worden verwezen naar enige van de onderstaande teksten.

### **Mijn lichaam is uniek, wordt in Gods boek beschreven, is Zijn eigendom**

Psalm 139:13 Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder gegeven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.

1 Kor 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

### **Mijn lichaam is ondergeschikt aan mijn relatie met God**

Mat 18:8 Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden.

### **Het lichaam mag worden ingezet tot heil van onze naasten**

Joh. 15:13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Rom. 5:6-8 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

1 Joh. 3:16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.

Rom. 12:1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk: dat is uw redelijke godsdienst.

### **Het wegnemen van organen in de Bijbel**

Gen. 50:2-3 Jozef gebod zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen, en de geneesheren balsemden Israël. Het balsemen van hem duurde veertig dagen, want dat is het aantal dagen dat het balsemen duurt; en de Egyptenaren beweenden hem zeventig dagen.

Gal. 4:14-15 En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben.

### **Alles wordt nieuw**

1 Kor15:52-54 Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal

hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.